

**De Micha Cursus is een serie 4 bijeenkomsten waarin je ontdekt hoe waardevol het is te groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf en op de schepping met haar vele rijkdommen. Het doet er toe wat jij doet.**

Micha is onder christenen het symbool geworden voor goed en recht doen. Dat zijn grote woorden voor een wereld waarin economie en politiek de dienst lijken uit te maken. Toch kunnen wij iets betekenen voor mens en milieu. Door armen te helpen, zorg te dragen voor de natuur en ook in je eigen omgeving contact te zoeken met kwetsbare medemensen, geef je aan Jezus te willen volgen.

### **Goed en recht doen**

De Micha Cursus wordt verdeeld over 4 woensdagen van 19.00 – 20.30 uur en één praktijkzaterdag. Het is een middel voor kerken en diaconieën om gemeenteleden en niet-leden te stimuleren tot een diaconale en duurzame levenshouding. Cursisten leren hoe ze praktisch ‘Goed en recht’ kunnen doen in hun eigen leven. Voor meer informatie neem je contact op met Faith Bosch [faithbosch9@hotmail.com](mailto:faithbosch9@hotmail.com) of 06-12028917.

